

De Beughels

Muizelstraat 43

Herberg van 1911 tot 1922

Uitbaatster:

Marie Louise Naessens

Dit café is genoemd naar de twee stukken akkerland, ooit eigendom van de kasteelheer. Je had de *Noordbeughel*, ten noorden van de Kasteelstraat en de *Zuidbeughel* ten zuiden ervan. Ten oosten begrensd door de Muizelstraat en ten westen door de Lampernissebeek (zie kaartje onderaan).

In 1911 komt Marie Louise Naessens (°1855), de weduwe van Theophiel Devolder (°1861 - †1902) vanuit *De Rust der Werklieden* hier café houden. Zij zal dit blijven doen tot aan haar dood in 1922. Haar dochter, Anna Devolder, bleef er wonen samen met haar man Jules Dutoit. In 1938 hertrouwt Anna met de Heulse weduwnaar Philemon Desmet. In 1923 kocht Georges Vanassche het schuurtje naast De Beughels en maakte er een woonhuis van. De herberg lag naast het *paardenkerkhof*.

De Beughels werd gesloopt in 2018 en op die plaats wordt er een grotere nieuwe woning gebouwd. Tot voor de afbraak woonden hier Roger en Agnes Sabbe-Vanhoutte.



anno 2024



Rechts De Beughels (nu afgebroken) met links ervan het tot woonhuis omgebouwde schuurtje.

